



ZONDAGSBRIEF 12

Hervormde Gemeente Zevenbergen

(T)Huis aan de Markt.

Welkom!

24 maart 2024, 27e jaargang, week 12

e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl

Voorganger **ds. Gert Oostermann**. 6^e Zondag 40-dagentijd.

Organist **Barthold Jongejan, Fijnaart**

Ouderling van dienst **Dingeman Burgers**

Bloemengroet **familie Bonis**

WELKOM IN DE KERK

Wees deze zondag hartelijk welkom in de kerk! Ook wie op afstand meekijken of -luisteren, weet u zich van harte verbonden. Als er kinderen in de basisschoolleeftijd aanwezig zijn, is er voor hen eerst een kindermoment in de dienst waarna ze welkom zijn in de kindernevendienst.

KERKDIENTST KOMENDE ZONDAG 24 MAART - PALMPASEN

‘Zondag Palmarum’ is de officiële naam voor deze zesde en laatste zondag voor Pasen. Goed vertaald: Palmzondag, of Palm- en Passiezondag. De naam Palmzondag betreft je bij het moment in de bijbel waarop Jezus op een ezeltje binnenrijdt in Jeruzalem en Hij verwelkomd wordt door mensen die juichend met palmtakken staan te zwaaien. Het tweede deel van de naam, Passiezondag, betreft je tegelijkertijd bij het vervolg van de weg die Jezus daarna ging. Passie betekent lijden. Zijn weg werd een lijdensweg, een Via Dolorosa. Een lied zegt: ‘Heden Hosanna, morgen Kruisigt Hem!’ De kinderen van de kindernevendienst maken palmpaasstokken waarmee ze na de kindernevendienst terugkomen in de kerk. Een mooie traditie met een rijke betekenis. We lezen deze zondag uit Lukas 19 vers 29-44, uit Zacharia 9 vers 9 en 10 en uit Lukas 22 vers 54-62.

NAPRATEN OVER DE KERKDIENTST EN KINDERNEVENDIENST

Misschien bij de koffie in Het Anker of thuis. Praat eens na over de betekenis van de Palmpaasstok die de kinderen gemaakt hebben. En vooral over het broodhaantje. Heb jij ook wel eens zo’n wake up call meegemaakt die Petrus meemaakte toen de haan kraaide?

COLLECTES

1e collecte Diaconie (eigen werk), 2e collecte Kerkrentmeesters, de uitgangscollecte is bestemd voor onderhoud kerk.

KOFFIEDRINKEN NA DE KERKDIENTST

Na de kerkdienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Anker, naast de kerk. Koffie, thee en limonade staan klaar. Van harte welkom!

VESPERS STILLE WEEK

In de Stille Week organiseren we weer samen met de NoordhavenKerk vespers met als thema: Bewogen Woorden – de gekruisigde Jezus spreekt je aan. De bijeenkomsten starten om 19.30 uur en zijn als volgt gepland:

Dag	Locatie	Voorganger
Maandag 25 maart	NoordhavenKerk	ds. Gert Oostermann
Dinsdag 26 maart	Hervormde Kerk	Jan Bijl
Woensdag 27 maart	NoordhavenKerk	Jan Oskam
Donderdag 28 maart	Hervormde Kerk	Astrid van Nes
Goede Vrijdag 29 maart	Hervormde Kerk	Ds. C.L. de Rooij, viering Heilig Avondmaal

Tijdens deze korte bijeenkomsten willen we stilstaan bij het lijden en sterven van onze Heer aan de hand van vier van de zeven Kruiswoorden. We zingen, bidden, lezen, luisteren en zijn stil.

De bijeenkomsten zijn ook live te volgen:

Hervormde Kerk via : www.kerkdienstgemist.nl/stations/243-Hervormde-Gemeente-Zevenbergen
NoordhavenKerk via [www.noordhavenkerk.nl/live meekijken](http://www.noordhavenkerk.nl/live_meekijken)

AVONDMAALSCOLLECTE GOEDE VRIJDAG

Stichting Vluchteling: directe hulp bij acute nood

Stichting Vluchteling biedt hulp in 's werelds ernstigste humanitaire crises. Bij acute nood bieden we levensreddende hulp zoals medische zorg, onderdak, voedsel en schoon drinkwater. De focus is hierbij op zorg voor chronisch zieken en toegang tot mensen in moeilijk bereikbare gebieden. Ook bij langdurige humanitaire crises kunnen mensen op ons rekenen, bijvoorbeeld voor onderwijs en psychosociale steun. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL96RABO0373710518 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Zevenbergen o.v.v. Stichting Vluchteling. Hartelijk dank!

VIERINGEN IN MOERDIJK

Zondag 24 maart Dhr. P.A. de Jongh, organist Aleid Moraal

Zondag 31 maart ds. F.A. den Harder, organist Karin Endepoel

KERKDIENT VOLGENDE WEEK ZONDAG 31 MAART

‘De Heer is waarlijk opgestaan!’. Het is de uitroep, de vreugdegroet, waarmee de christenen elkaar al eeuwenlang op deze morgen begroeten. Vrouwen waren de eerste verkondigers van dit groots Evangelie in de geschiedenis: ‘we hebben de Heer gezien!’. Pasen: de spectaculaire doorbraak door het duister van kwaad, dood en vernietiging. Christus Jezus, Overwinnaar. De Nieuwe Mens, de Eerste, van het Koninkrijk van God. Wat een impact als je gaat beseffen dat wij daarbij uitgenodigd worden, deel mogen krijgen aan die geweldige overwinning. Wees van harte welkom op deze Paasmorgen. Het paarse antependium, dat gedurende de Veertigdagentijd op de preekstoel heeft gehangen, is vanaf deze morgen vervangen door het witte. Wit, kleur van hemels licht en voluit leven. Een nieuwe Paaskaars wordt ontstoken. Naast het orgel spelen ook piano en gitaar mee deze Paasmorgen. Deze zondag begint ook de zomertijd: de klok gaat een uur vooruit. Kom dus niet te laat!

IN DE KOMENDE WEEK (activiteiten vinden plaats in Het Anker tenzij anders vermeld)

Maandag 25 maart 14.00 uur Paasmiddag HVD

VERZOEKLIEDEREN IN DE KERKDIENT

Wie een verzoeklied heeft om een keer tijdens een kerkdienst te zingen, geef het door aan de dominee (predikant@hervormdzevenbergen.nl of 06-42039216). In overleg wordt dan bekeken wanneer het lied in een dienst geplaatst kan worden. Fijn om zo met elkaar een bijdrage te leveren aan de kerkdienst.

AFTRAP STILLE WEEK RUURD WALINGA

Christelijk cabaretier Ruurd Walinga uit de Achterhoek speelt op zondag 24 maart zijn programma ‘Plantaardig en diervriendelijk’ in De Dorpskerk in Fijnaart (Kerkring 1). De cabaretdienst begint om 19.00 uur. De toegang is gratis en u bent van harte welkom! PKN Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten begint de 'stille week' dit jaar op een bijzondere manier. Aan het begin van de lijdensweek, voorafgaand aan Pasen, treedt christelijk cabaretier Ruurd Walinga op met zijn programma ‘Plantaardig en diervriendelijk’. In het programma gaat het over de grote waaromvragen in het cabaretstuk. Het wordt op een verrassend frisse manier aan de orde gesteld. Met hoop en een bijzondere, soms nieuwe kijk op zware thema’s gaan de bezoekers weer naar huis. Op vermakelijke en op ontroerende wijze laat cabaretier Ruurd Walinga het publiek stil staan bij de diepe levensvragen en de (on)zin van het lijden. Bovendien biedt hij ze troost en hulp aan. ‘Plantaardig en diervriendelijk’ is dan ook een voorstelling waar het publiek, jong en oud, nog lang over zal napraten.

Meer informatie op <https://pknfijnaart.nl/aftrap-stille-week-met-cabaretdienst-over-lijden/>

GEMEENTEAVOND WOENSDAG 3 APRIL

Op woensdag 3 april bent u/ben jij van harte welkom op de voorjaarsgemeenteavond.

Deze avond willen we samen spreken over onze verantwoordelijkheid als mens en als christen voor de schepping. Klimaatverandering is een belangrijk onderwerp waar we als kerk niet omheen kunnen en waar we ook niet omheen willen. Wij kunnen de wereld niet redden, dat is Gods werk, maar Hij vraagt wel van ons dat we ons best doen om zo zorgvuldig mogelijk met Zijn schepping om te gaan. Wat kunnen we voor stappen zetten als gemeente en wat kan ieder van ons zelf doen.

Goed om elkaar daarover te spreken en elkaar te stimuleren. Bedenk daarbij dat ook kleine stapjes meetellen! We hopen van harte op deze avond gemeenteleden van alle leeftijden te mogen begroeten. Ieders inbreng is belangrijk, zeker ook die van jonge mensen. Atie Vos, ambassadeur van de Groene kerk zal de avond leiden. Namens de kerkenraad, Lenie Jansen

MELD JE AAN VOOR DE DIGITALE VERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF

De digitale versie van de Zondagsbrief wordt elke donderdag voorafgaand aan de betreffende zondag verstuurd. Zo ben je van alle informatie en eventuele vooraankondigingen tijdig op de hoogte. Dus als je dat nog niet gedaan hebt, meld je aan voor de digitale versie door een berichtje te sturen naar zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl

BLOEMENGROET

Weet u iemand van buiten onze gemeente die ter bemoediging wel een bloemetje kan gebruiken, geef dit dan door aan Esther van Dongen-Ardon (en.ardon@kpnmail.nl)



PAASLUNCH

Gezamenlijke Paaslunch op 1^e Paasdag!

Na de kerkdienst en de koffie willen we met elkaar gezellig eten. Voor het drinken wordt gezorgd. Wij vragen u om wat lekkers mee te brengen. Wie wil, kan samen met de kinderen eieren zoeken in de tuin, meedoen met een spel georganiseerd door de tieners en nog een aantal andere verrassingen. Kortom: voor jong en oud een gezellig samenzijn op deze feestdag! U kunt zich opgeven met het onderstaande strookje, deze kan in de lunch box op de tafel bij de uitgang van de kerk of u geeft zich op in het Anker, hier hangt een groot opgaveformulier of bel met Gijs Mans (06-41786282)

Antwoordstrookje:

0 Ik doe mee aan de lunch met personen. Ik neem mee:

.....
..

0 Ik ben niet bij de lunch, maar kom wel wat lekkers brengen, nl.:

0 Ik help ook graag een handje mee tijdens de lunch / met opruimen

Naam:

Telefoonnummer: